



Zevendaagse

Natuur dichtjes

Susanne van Reenen

Zevendaagse

Natuur dichtjes

Susanne van Reenen

Colofon

Tekst, beeld en opmaak: Susanne van Reenen

©2022 Susanne van Reenen

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelvoudig, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze (elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en uitgever.

Uitgeverij Nona
info@uitgeverijnona.nl
www.uitgeverijnona.nl



Vooraf

Van 27 januari tot en met 2 februari vieren we de Poëzieweek 2022 van Vlaanderen en Nederland. Dit jaar is het thema NATUUR. We (her)ontdekken de poëzie in de natuur en de natuur in de poëzie.

Ontdek je mee? Natuurdichter Susanne van Reenen neemt je 7 dagen lang mee op pad met elke dag een nieuw groendicht in beeld en woord.



Inhoud

Vooraf	3
#1 Ook de hunne	7
#2 Vasthouden	9
#3 De bomen van weleer	11
#4 Staartmezen	15
#5 De wind	19
#6 Vertrouwen	21
#7 Here comes the sun	23
Over Susanne	25



DAG 1

Ook de hunne

Hij vond de
boswachter
maar stom
die hem
verbood om
in de nacht
dit pad
te gaan
en kloste in
het eerste licht
blind
zijn lompe
voeten door
de sporen
van de nacht

Sporen van
de dieren
die pas
durven leven
als hij en ik
de wereld
voor even
ook de hunne
laten zijn

Castricum, Stille Strand



DAG 2

Vasthouden

Toe, blijf
bij mij
de winter
door

Ik ben zo
mooi met
jou

Ik hou zo
van je ritsel
en je wiegen
in de wind

Ik hou van
je verkleuren
en hoe je
lichtval breekt

Je tekening
van nerven
Ik tel ze
één voor één

Ik hou je vast
en laat pas los
als ik je heb
gekloond



DAG 3

De bomen van weleer

Zij leven nog
Zij leven nog
De bomen van
weleer

Kapot geschoten
net als zij
die aan
hun voeten
liggen

Maar zij leven nog
Ja, zij leven nog
De bomen van
weleer

Ze waken en
verhalen over
hen die niet
ontkwamen
aan de hel
die mensen
samen maakten

Zij leven nog
Zij leven nog
De bomen van
weleer



EIN UNBEKANNTER
DEUTSCHER
SOLDAT

Nog altijd
strekt hun
houten hand
wanhopig
naar het licht

Laat het in
vredesnaam
alleen nog
zon en regen
zijn dat
houten handen
vangen

En vogels
Duizend vogels

Ja, laat het
vogels zijn

Cimetière allemand de Nantillois



DAG 4

Staartmezen

Wie graag
gelooft in
sprookjes
over elfen
in het bos
moet eens
een uurtje
niksen in
struikgewas en
kreupelhout

Precies op
het moment
dat je gevoel
voor tijd
verliest
verschijnt
vanuit het
niets
de familie
staartmees

Ze buitelen
en kirren
en dansen
door de takken
en verdwijnen
in het niets



alsof je ze
verbeeldde

Voor wie straks
vergeefs in
bosjes wacht:
je hoort en ziet
de meesjes
uitsluitend
en alleen
als je echt
in ze gelooft

Noordhollands Duinreservaat



DAG 5

De wind

Ongenadig
blaast
en zwiept
de wind
de mens
een kopje
klein
en brult
en buldert
in zijn
oor:
de troep
van jou
de rest
van mij
inclusief
je hoed

Texel, Slufter



DAG 6

Vertrouwen

En telkens
maakt
mijn hart
stilletjes
een sprong
als wij
elkaar
weerzien
en zij
de kudde
langs mij
leidt
en mij
vertrouwen
schenkt

Noordhollands Duinreservaat



DAG 7

Here comes the sun

Na lange weken
grijs en kou
in weer en
in de mensen
was daar
opeens de
zon
en brak er
in mijn somber
hoofd
dat licht
en vrolijk
liedje door
dat ik zo lang
al niet meer
zong

Noordhollands Duinreservaat



Over Susanne

Susanne (1969) houdt in het dagelijks leven van gezin en werk veel ballen in de lucht. Ballen die ze welbewust regelmatig laat vallen in het gras en tussen de bloemetjes. Om even stil te staan. Op te laden in een groene wereld weg van al het mensenrumoer. Om daarna met hernieuwde energie de ballen weer op te pakken en hoog te houden.

Naast haar werk in de internationalisering van het hoger onderwijs is ²⁹ Susanne opgeleid als natuurgids, is ze voorzitter van het Instituut voor Natuur Educatie, afdeling Midden Kennemerland, en is ze actief in de lokale politiek.

In 2019 publiceerde ze haar eerste dicht- en beeldbundel Groendichtjes in eigen beheer. Met de verkoop ondersteunt ze het museum Romagne 14-18 dat het moeilijk heeft in tijden van corona en lockdown maatregelen. De bundel is online verkrijgbaar: www.boekenbestellen.nl/boek/groendichtjes

In 2021 bracht ze speciaal ter gelegenheid van de Tuin der Muzen kunst manifestatie in de Tuin van Kapitein Rommel te Castricum de bundel Tuindichtjes uit. De opbrengst komt ten goede aan de vrijwilligersvereniging van de tuin.



www.uitgeverijnona.nl